



BELEIDSPLAN 2015

**ANIMAL
RIGHTS**

INHOUD



3

WAAROM
ANIMAL RIGHTS?



4

IN NAAM VAN
HET LEVEN



STATUTEN

8



CAMPAGNES

10



12

METHODES



14

BESTUUR



DIRECTIE

17



BESTEDING



18



19

WERVING



21

ONZE GEGEVENS



WAAROM ANIMAL RIGHTS?

In 2007 was ik een van de oprichters van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC). Al die jaren lag de focus volledig op dierproeven. Deze gespecialiseerde inslag zorgde voor kennis en kunde binnen de organisatie. De afgelopen jaren groeide de Stichting erg hard met als hoogtepunt de 'Free the Labradors' campagne. Wekenlang waren de labradors volop in het nieuws, van Hart van Nederland tot het NOS journaal. Ook online hadden wij veel succes. Op Facebook hebben we zeer succesvolle postings geplaatst met een bereik van 1.5 miljoen mensen!

Onze petitie ging als een speer. Maar liefst 130.000 mensen tekenden de petitie voor stopzetting van deze dierproeven. Het land was in rep en roer. De Universiteit Maastricht besloot om de proeven op te schorten en acht opgesloten labradors uit te plaatsen. Ik kan u verzekeren dat het een genot is om de labradors nu te zien spelen en ravotten... Een lust voor het oog.

Het testen op dieren is tot op de dag van vandaag nog steeds een horrorverhaal. En ik zal de rest van mijn leven een stem blijven voor de proefdieren. Maar wat bij mij ook begon te kriebelen is het toepassen van de kennis en kunde van onze organisatie op andere vormen van dierenleed.

De kippen, koeien, paarden, varkens en konijnen in de voedingsindustrie verdienen een stem. Of de vossen en nertsen in de bonthandel? Puppy's bij broedfokkers? De dolfijnen in het Dolfinarium? Het vergassen van ganzen en afschieten van vossen en zwijnen? Er is zoveel dierenleed, zoveel werk aan de winkel. Ik vind dat alle dieren een stem nodig hebben. En dat is de reden waarom ik samen met Fred Klopper het initiatief heb genomen om vanaf 1 januari op te komen voor alle dieren. Vandaar de nieuwe naam Stichting Animal Rights.

Animal Rights zal de onderste steen boven krijgen. We zullen naar buiten treden met onthullende campagnes over het dierenleed in onze samenleving. Met acties, petitie's en workshops willen wij een draagvlak creëren voor het erkennen van de rechten van dieren. De cirkel van compassie voor alle levende wezens, mens en dier, is wat mij betreft rond.

Met dezelfde passie en gedrevenheid ga ik volledig voor Animal Rights. Ga je mee?

Robert Molenaar

directeur Stichting Animal Rights



IN NAAM VAN HET LEVEN

*Mysterieus en majesteitelijk
vliegen ze over de polder.*

Vijf zwanen.

*Nooit nam het leven
zo'n hoge vlucht.*

*Gevleugelde woorden
die ik ademloos volg.*

*Het vers dat ik altijd al
had willen schrijven.*

Lichtende tekens aan de hemel.

Volg je die zwanen op hun vlucht, hoeveel is dan meteen al gezegd over wat we dierenrechten noemen. Die vijf daar, onweerlegbaar, in een stralende superioriteit, bewijzen ze hun waardigheid, hun eigen kwaliteit. Ze mogen er zijn, ze móéten er zijn, ze hebben hun eigen belang, hun eigen urgentie.

Het punt is dat ze op een volstrekt unieke wijze vorm geven aan het mysterie leven. Ze representeren iets van de hoogste orde, iets dat ze onaantastbaar maakt. Dierenrechten, een discussie hierover doet gewoon ridicul aan. Waar praten we over.

Het leven zelf legitimeert ze. Die zwanen, tot in de diepten van hun ziel, tot in de puntjes van hun 25.000 veren, zijn ze het leven. Authentiek kan het niet.

Gezien hun oorsprong hebben ze het volste recht om zwaan, onbelemmerd zwaan te zijn. Het recht om te leven zoals ze door het leven zelf zijn bedoeld. Wat er allemaal niet in hun vermogen ligt! Alleen al de manier waarop ze zich boven de aarde verheffen, in een grenzeloze ruimtelijkheid hun wieken uitslaan. Of denk aan hun trouw. Zwanen die ooit een paar werden, alleen de dood kan ze scheiden. Zwanen, ze hebben emoties en verlangens, een vitaal bewustzijn, ja ze hebben een ziel, een glanzende kern, een zich aan alle uiterlijkheden onttrekkende identiteit. Zwanen kunnen lijden en rouwen en niet minder spelen en vieren. Hoe attent en trots gaan ze ook om met hun jongen.

Mysterieus en majesteitelijk vliegen ze over de polder. De rechten van die zwanen, hun recht op een volwaardig zwanenleven, hun recht op een eigen biografie, is rechtstreeks gegeven met hun eigen existentie.

Of ook: het is vastgelegd bij de hoogst denkbare autoriteit: de autoriteit van het leven waaraan zij zo grandioos gestalte geven.

Als het om dierenrechten gaat, kunnen we het heel simpel houden. Krachtens het feit dat ze leven, hebben dieren recht op leven, en op een goed leven. Het leven waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Een leven dat ook welzijn inhoudt. Een leven dat ze toestaat hun specifieke mogelijkheden volop te benutten en ontplooiën.

Dierenrechten zijn levensrechten, zoals ook mensenrechten levensrechten zijn. Over die mensenrechten zijn we het in principe wel eens, er is zelfs de 'Universele verklaring van de rechten van de mens'. Maar als het dierenrechten betreft, moet er nog heel wat gebeuren. Hoezeer ze ook deelnemen aan het leven, niets dan leven zijn, juridisch, ethisch hebben ze geen enkele status. Ook als er gesproken wordt over hun intrinsieke waarde, worden hun belangen telkens weer opgeofferd aan de belangen van de dominerende mens. Zo levend als ze zijn, staan ze rechteloos in het leven. En dan hebben we te maken met levende wezens die zich al zoveel eerder in de evolutie presenteerden dan de laatkomer mens. In het grote geheel komen wij nog maar net kijken. Bescheidenheid is geboden. Al die dieren die aan onze entree voorafgingen, hebben de oudste rechten. Neem die zwanen. Zo'n dertig miljoen jaar zijn ze al van de partij.

Dat dieren geen rechtssubject zijn, anders gezegd, dat dieren buiten onze morele horizon vallen, heeft alles te maken met onze visie op wat leven is. Deze visie wordt in hoge mate bepaald door het natuurwetenschappelijke denken. Een denken dat alleen rekening houdt met wat tel- meet- en

weegbaar is. Van het leven, het volle leven, blijft zo maar weinig over. Het geldt alleen als reëel in zoverre het wetenschappelijk, technisch verklaard kan worden. Het voor de wetenschap relevante leven is een ontzield leven, een leven zonder hoogten en diepten, een leven zonder mysteries. Die zwanen, gevleugelde woorden die ik ademloos volg? Mooi gezegd, maar ik sta buiten de werkelijkheid. Pure onzin.

Zolang we onze verzakelijkende, eendimensionale zienswijze op het leven niet wijzigen, zullen dierenrechten een theoretische kwestie blijven. Wetenschappelijk, rationeel, zijn dieren niet meer dan machines, automaten en dus rechteloos. Een wijsheid van de zeventiende-eeuwse filosoof René Descartes die nog steeds het beeld beheerst. Zonder enige morele verantwoording, kun je met dieren doen wat je wilt. Zo kon de dier ontterende bio-industrie ontstaan, zo kon er met dieren geëxperimenteerd worden, alsof het gebruiksvoorwerpen waren.

Dieren maken pas kans in hun rechten erkend te worden, wanneer we Descartes achter ons laten en tot een nieuwe visie op het leven komen. Een visie die gekenmerkt wordt door verwondering, ontroering, respect.

Albert Schweitzer, de profeet van de eerbied voor het leven en groot criticus van Descartes, spreekt in dit verband over 'een nieuwe Renaissance, een veel grotere dan die waarmee we ons aan de Middeleeuwen ontworstelden'.

Leven, alles wat leeft: dat het bestaat zoals het bestaat! Hoe ontvankelijker je bent, hoe intenser je kijkt, niet alleen met de ogen in je hoofd, ook met de ogen van je ziel, hoe meer je je verwondert. Bij alles wat verklaard kan worden, niets spreekt vanzelf.

Van ogenblik tot ogenblik voltrekt zich een peilloos geheim.

En jij, zo levend als je bent, in jouw zo eigen menselijke gestalte, speelt mee in dit geheim. Ook ten aanzien van je eigen presentie past verwondering, ontroering, respect. Je bent het toch maar, in levenden lijve, subliem mens. Mens met een eigen recht, een eigen integriteit. Zoals ook al die andere levende wezens, de dieren, een eigen recht, een eigen integriteit hebben.

Zeker, er is onderscheid, maar iets fundamenteels verbindt je. Samen met alles wat adem heeft, wortel je in de oergrond 'leven'. Dezelfde moeder, moeder aarde, die jullie draagt en voedt. Verwant ben je, natuurlijk, met andere mensen, soortgenoten. Maar ook met dieren. Weliswaar behoren ze tot een andere soort, maar niettemin familie van je, verre en toch ook weer zeer nabije familie.

In de geest van Franciscus van Assisi voel je je broederlijk en zusterlijk met ze verbonden.

Alles wat leeft, het dier niet minder dan de mens, heeft recht op leven, op leven en welzijn. Uiteraard hebben dieren rechten. Het feit dat ze leven impliceert hun juridische, morele status.

Maar wat zo simpel zou kunnen zijn, wordt toch weer een probleem wanneer we in onze ontvankelijkheid voor het leven niet verder komen dan het leven van medemen-

sen, soortgenoten. Nog steeds is dit het geval, waarbij direct de vraag opkomt naar het gehalte van onze ontvankelijkheid. Hoe open staan we voor het bovenmenselijke mysterie leven wanneer alleen vertegenwoordigers van onze eigen soort binnen onze gezichtskring komen?

Wat de erkenning van dierenrechten blokkeert, is een hardnekkig antropocentrisme. Alles draait om de mens, zijn belangen staan centraal. Ethiek is per definitie medemenselijkheidsethiek. Humaniteit uitsluitend een kwestie van respect en mededogen ten aanzien van soortgenoten.

Nu hebben we op de weg van respect en mededogen in de loop van de geschiedenis beslist positieve stappen gezet. Onze verantwoordelijkheid zijn we steeds ruimer gaan definiëren.

De tijd dat onze morele horizon niet verder reikte dan onze naaste verwan-

ten, is al lang voorbij. We zijn gaan beseffen dat we als mensen een wereldwijde gemeenschap vormen. Fraaie uitingen van ons toegenomen ethisch besef: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen.

Hebben we hiermee het eindpunt van alle ethiek bereikt? Dan gaan we toch wel erg selectief om met het tot nog toe geldende gelijkheidsbeginsel. Dat ze tot een andere soort behoren, is nog geen reden dieren moreel over te slaan.



Er is dan sprake van speciësisme, of soortisme, discriminatie op soort. Of ook van een afgebroken en daardoor niet meer integere en geloofwaardige humaniteit. Opmerkelijk is dat we hierbij precies dezelfde argumenten gebruiken waarmee we bijvoorbeeld ook racisme en seksisme verdedigden. Argumenten die ontspringen aan een hoogst arrogant superioriteitsgevoel.

Erkenning van dierenrechten betekent de volgende stap op de ingeslagen weg van respect en mededogen. Het gaat om de voltooiing van onze humaniteit, de laatste consequentie van het gelijkheidsprincipe. Als je dan toch mens bent, wees dan ook compleet, maximaal mens.

De volgende stap. De stap ván de medemenselijkheid náár de medeschepselijkheid. Een zelf bedacht woord, maar wat moet je wanneer de taal, of ook de cultuur je zo in de steek laat. Verraden we zo onze eigen soort? Integendeel. Geven wij het dier geen plaats op onze morele agenda, dán verraden, dan verloochenen we onszelf. Dan plegen we een aanslag op onze eigen humaniteit.

Wat voor mens wil je zijn? Dat is de onontkoombare vraag in onze reflectie over dierenrechten. We zouden zo prachtig voor de dag kunnen komen. Humanitair zijn we er volledig voor toegerust om alles wat leeft met respect en mededogen te bejegenen. Blijven we steken in de medemenselijkheid, onthouden we dieren een plaats in de morele gemeenschap, dan doen we onszelf tekort. We leven dan beneden ons niveau. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Dierenrechten. Het zou zo simpel kunnen zijn. Nog even die vijf zwanen, mysterieus en majesteitelijk boven de polder. Lichende tekens aan de hemel. Alle rechten hebben ze. In naam van het leven dat ze zo weergaloos belichamen, gaan ze hun gang. Zoals ook wij onze gang gaan, in naam van het leven dat wij op onze beurt al even weergaloos belichamen.

– *Hans Bouma*



STATUTEN

Het doel van Animal Rights is het opkomen voor de rechten van het dier, in de meeste ruime zin van het woord.

Animal Rights tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- Het naar buiten brengen van het leed van het dier via reportages en campagnes.
- Het creëren van bewustzijn voor de rechten van het dier via vreedzame acties, de rechtsgang, petitie en (sociale) media.
- Het toepassen van bestaande rechtsmiddelen en het verbeteren van de rechtspositie ter bescherming van het dier.
- Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.
- Zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.



STOP BONT

**ANIMAL
RIGHTS**



CAMPAGNES

Animal Rights richt zich op alle vormen van (structureel) dierenleed.

STOP DIERPROEVEN

Dieren worden in experimenten gebruikt voor commerciële en medische doeleinden. Nederland kent tachtig instellingen die door de overheid gemachtigd zijn om dierproeven uit te voeren. Dierproeven worden gefinancierd door de overheid, belangenorganisaties en bedrijfsleven. In Nederland worden jaarlijks meer dan één miljoen proefdieren gedood. Meer dan de helft van de proefdieren wordt gedood voordat zij gebruikt worden in experimenten (in voorraad).

STOP BONT

Pelsdieren worden specifiek gehouden voor hun vacht: nertsen, vossen en chinchilla's zijn de meest gebruikte pelsdieren. In Nederland worden nertsen gefokt ondanks verschillende voorstellen van de Tweede Kamer om de fok te verbieden. Bont wordt ook veelvuldig geïmporteerd uit landen zoals China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Italië, Zweden en de VS. Vele winkels bieden jassen en accessoires aan met echt bont.

STOP DE JACHT

Dieren worden in onze samenleving ook bejaagd in hun natuurlijke habitat. Vaak onder het mom van faunabeheer gaan jagers op pad om dieren af te schieten. Ganzen worden massaal gevangen en vergast omdat zij als 'schadelijk voor de gewassen' worden beschouwd.

STOP DE SLACHT

Dieren worden op grote schaal gehouden onder vaak erbarmelijke omstandigheden in de vleesindustrie. Naast het houden van dieren is ook het transport en de slacht zelf dier- en mensenwaardig.

STOP DIERENLEED

Zuivelindustrie

De koe in de wei geeft een vertekend beeld. Vele koeien lopen rond met uierontstekingen en andere fysieke ongemakken. Daarnaast worden de pasgeboren kalfjes verwijderd van de moeder om vervolgens op te groeien als melkkoe of vleeskalf. Naast koeien worden ook geiten gebruikt voor de melkproductie.

Vermaak

Gelukkig heeft de Tweede Kamer een verbod afgekondigd om wilde dieren in circussen te ontzien. Niet langer worden zij gedwongen om onnatuurlijke kunstjes voor het vermaak van mensen uit te voeren. Echter vindt er nog steeds veel vermaak plaats ten koste van dieren. Met name in het dolfinarium in Harderwijk. Maar ook op vele andere plekken worden dieren ongevraagd ingezet.

Daarnaast wordt het gebruik van dieren in reclamespots als vermakelijk gezien.

Broodfok

Huisdieren worden gefokt met als doel inkomsten te vergaren. Hierbij is het welzijn van dieren vaak van ondergeschikt belang. De fysieke en mentale gezondheid van de moederdieren, pups en kittens is in het geding. Daarnaast zijn wij van mening dat er al genoeg huisdieren rondlopen op deze planeet om nog maar te zwijgen over het aantal zwerfdieren. Vele zwerfdieren worden gezien als ziektebron en daarom vogelvrij verklaard en afgemaakt.

Vuurwerk

Dieren, mensen en het milieu worden elk jaar weer het slachtoffer van vuurwerk. De vrije verkoop en het afsteken van vuurwerk zorgt elk jaar weer voor stress, angst en pijn bij dieren en mensen.



METHODES

Animal Rights staat voor de rechten van dieren. Het grote onrecht dat dieren wordt aangedaan moet stoppen. We willen dat dieren wettelijke bescherming en erkenning krijgen.

Wij zullen op de volgende wijze onze doelstelling kracht bij zetten:

- Animal Rights brengt beelden naar buiten van dieren die leven in erbarmelijke omstandigheden. Het gaat hierbij om veldonderzoek en onderzoek via openbare bronnen. Animal Rights doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie boven tafel te krijgen.
- Animal Rights organiseert acties om de aandacht te vestigen op dierenrechten. Het gaat daarbij om vreedzame en ludieke acties.
- Animal Rights maakt gebruik van het petitierecht en zal online petitie opzetten zodat mensen deze kunnen ondertekenen. De petitie worden aangeboden aan overheden, bedrijven of instanties.
- Animal Rights verzorgt informatieve workshops en lezingen op het gebied van dierenrechten en dierenleed.
- Animal Rights gaat het gesprek en/of het debat aan met tegenstanders.
- Animal Rights mobiliseert de politiek om wetgeving aan te passen.
- Animal Rights dient bezwaarschriften in of stapt naar de rechter om dierenleed tegen te gaan.

**AGAINST
ANIMAL
TESTING**





BESTUUR

Het bestuur bestaat uit Eveline Dijkerman, Willem Bobbink en Chris Breedveld.

Ik ben getrouwd en moeder van twee geweldige kinderen.

De reden dat ik voor de volle 100% voor Animal Rights ga is dat ik vind dat dieren tot de kwetsbaarste wezens op deze planeet behoren. Soms lijkt het of alles maar strafeloos met ze gedaan kan worden. Ik wil en kan niet met lede ogen vanaf de zijlijn toekijken hoe hen leed wordt aangedaan als ik de kans zou hebben daar iets aan te veranderen. En die kans heb ik zeker als 'onderdeel' van Animal Rights.

Dieren hebben recht op een leven zonder lijden en angst.

Dieren hebben recht op LEVEN!

Dat wil ik onze kinderen ook meegeven, leren: kom op voor hetgeen waarin je gelooft. Laat weten als je het ergens niet mee eens bent. Pas dan zullen er dingen veranderen. Niet als je in stilte ergert of opwindt.

"Speak your mind even if your voice shakes."

– Maggie Kuhn

Eveline Dijkerman

voorzitter



Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, maar woon inmiddels al meer dan dertig jaar in Drenthe. Thuis vangen we kippen op die gered zijn uit de bio-industrie en we vangen paarden op. We proberen deze dieren een leven te geven dat zo natuurlijk mogelijk voor ze is.

Al vroeg in mijn leven voerde ik actie tegen onrecht in de wereld. Allereerst richtte ik mij vooral op mensenrechten en ik heb lange tijd als vrijwillig juridisch medewerker bij vluchtelingenwerk en bij slachtofferhulp gewerkt.

Ik werd al jong vegetariër en inmiddels ben ik al jarenlang veganist. Ik begon mij tien jaar geleden actief in te zetten voor dierenrechten door als vrijwilliger voor Wilde Dieren de Tent Uit undercover bij circussen te filmen en op deze manier de misstanden met betrekking tot de dieren vast te leggen.

Willem Bobbink

secretaris



Ik vind het belangrijk dat mensen dieren weer gaan zien als levende wezens en niet louter als gebruiksvoorwerpen met als doel er geld mee te verdienen.

Ik ben toegetreden als bestuurder omdat Animal Rights zich heel breed gaat inzetten om dierenleed - dat helaas alom voorkomt - te bestrijden.

Mijn streven is om samen te groeien tot een grote sterke stichting die echt een stem voor de dieren gaat worden.

Chris Breedveld

penningmeester





De directie bestaat uit Fred Klopper en Robert Molenaar en is verantwoordelijk voor alle lopende zaken.

Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben een laatbloeier als het gaat om dierenrechtenactivisme maar daarom niet minder gemotiveerd. Integendeel, ik werk de klok rond om van elke campagne een groot succes te maken.

Dieren hebben namelijk rechten. Het recht op een (lang) leven zonder stress, angst en pijn. Het recht om buiten te kunnen zijn, in de modder te wroeten, frisse lucht te ademen, een zandbad te nemen. Hoe vreselijk zijn de overvolle fabrieken-des-doods met duizenden varkens opeengestapeld, zonder (dag)licht, op kille betonnen vloeren en omringd door hekken van staal. Hoe vreselijk zijn de dier- en mensenwaardige transporten in de ijzige kou en verstikkende hitte.

Economie en hebzucht over de ruggen van (stemloze) dieren.

Life should be beautiful! Dat is mijn motto. Het leven hoort mooi te zijn, voor mens én dier!

Fred Klopper

Ik heb een zeer divers takenpakket. Ik stuur de organisatie aan, zet campagnes op en sta de media te woord.

Het spannendste moment is het lanceren van een nieuwe campagne. Slaat het aan? Heeft de media interesse? Komt het verhaal van de dieren en hun miskende rechten goed naar voren? De afgelopen jaren heb ik al veel interviews afgegeven en campagnes gelanceerd. De 'Free the Labradors' campagne was het meest in het oog springende wat resulteerde in de vrijlating van acht labradors uit het proefdiercentrum van Maastricht.

Ik sta voor openheid, eerlijkheid, gedrevenheid en idealisme. Het ultieme doel is de erkenning van dierenrechten.

Robert Molenaar



BESTEDING

Het creëren van bewustzijn en maatschappelijke druk is essentieel voor een positieve verandering voor de rechtspositie van dieren. Animal Rights gebruikt haar donaties om letterlijk een stem te zijn voor de dieren.

De belangrijkste kostenposten:

PERSONEEL

Animal Rights heeft twee betaalde krachten die een modaal inkomen voor een veertigjarige werkweek. Animal Rights keert geen overuren, dertiende maand of bonussen uit.

VERVOER

Animal Rights kiest er bewust voor om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te reizen. Voor onderzoekswerk wordt eventueel gebruikgemaakt van eigen vervoer of huurauto's.

ACTIES EN CAMPAGNES

Spandoeken, posters, megafoons, etc.

WEBSITES EN NIEUWSBRIEVEN

Domeinnamen, hosting, het realiseren en onderhouden van websites en het versturen van digitale nieuwsbrieven.

RESEARCH

Leges voor het opsturen van informatie door de overheid en instanties. Materiaal zoals camera's.

JURIDISCHE BIJSTAND

Bezwaarschriften en de eventuele gang naar de rechter.

Animal Rights werkt zo veel mogelijk met juristen die ons vrijwillig bijstaan.

BANKZAKEN

Storno- en overige bankkosten. Animal Rights kiest bewust voor een 'groene' bank (Triodos).

BESPARINGEN

Animal Rights maakt - uit milieuoverwegingen - geen gebruik van foldermateriaal.

Animal Rights heeft geen kantoorkosten omdat uitsluitend van huis uit wordt gewerkt.

Animal Rights vergoedt geen dinerkosten of aanverwante onkosten.

Animal Rights werkt - indien mogelijk - met vrijwilligers.



WERVING

Animal Rights had op 1 januari 2015 ruim 3.300 donateurs. De werving vindt plaats via een aanmeldingsformulier op de website.

Losse donaties worden voornamelijk door particulieren gestort op het rekeningnummer van Animal Rights.

Animal Rights haalt tevens inkomsten uit de verkoop van merchandise artikelen zoals T-shirts en vesten met opdruk.

Animal Rights spendeert geen geld aan fondsenwerving of reclame-uitingen. Fondsenwerving wordt geïntegreerd in lopende campagnes. Bijvoorbeeld een oproep tot steun in het kader van de 'Free the Labradors'-campagne.

ANIMAL RIGHTS



ONZE GEGEVENS

**ANIMAL
RIGHTS**

Stichting Animal Rights
(voorheen Stichting ADC)

POSTADRES
Animal Rights
Postbus 29
6660 AA Elst

TELEFOON
+31 6 36 28 89 89

E-MAIL
info@animalrights.nl

WEBSITE
animalrights.nl

IBAN
NL29 TRIO 0786 9390 79

BIC
TRIONL2U

INCASSANT ID
NL15ZZZ321456200000

FISCAAL NUMMER
8203.40.571

SOCIAL MEDIA
twitter.com/animalrightsnl
facebook.com/animalrights.nl
instagram.com/animalrights.nl



animalrights.nl



[@AnimalRightsNL](https://twitter.com/AnimalRightsNL)



facebook.com/animalrights.nl



instagram.com/animalrights.nl