

Jaarverslag

Stichting Dusty Foundation

2022

In 2018 is de Dusty Foundation begonnen met het maken van een vuist tegen bekrompenheid. En ook in 2022 zagen we weer dat die vuist hard nodig is. Ook in 2022 hebben we helaas weer veel te veel gevallen gezien van mensen die mishandeld of uitgescholden werden omdat ze bijvoorbeeld in drag gekleed zijn, mensen die zwaar gepest worden om wie ze zijn of van wie ze houden. En zo lang als deze incidenten blijven voorkomen, zo lang als de regenbooggemeenschap te maken krijgt met geweld en discriminatie, zullen wij blijven vechten. En zullen wij hulp blijven bieden op welke manier wij ook kunnen.

In 2022 hebben we verschillende mensen hulp kunnen bieden, net als de jaren ervoor. We zouden liever zien dat de hulp die we bieden niet nodig is. Maar zo lang het wel nodig is, zijn we blij er te kunnen zijn voor iedereen in de regenbooggemeenschap die hulp nodig heeft. Zo hebben we het afgelopen jaar weer veel mensen telefonisch kunnen helpen met hulpvragen over allerlei onderwerpen. We hebben twee personen kunnen ondersteunen met hulp bij het doen van aangifte. Verder hebben we in 2022 onze contacten met Roze in Blauw weer verder aangehaald en de gesprekken geïntensiveerd. En dankzij onze contacten met Roze in Blauw hebben wij in een geval kunnen zorgen voor interventie en ondersteuning van een persoon uit de regenbooggemeenschap die grote problemen in en met de buurt ervaarde. We houden die situatie nauw in de gaten en houden contact met de betreffende persoon om eventuele verdere problemen voor te kunnen zijn. Tot slot hebben we ook dit jaar een grotere zaak doorverwezen naar de advocaat die onze stichting helpt. Daarmee lopen er nu twee zaken bij onze advocaat; beide zaken zijn nog in onderzoek.

Naast deze hulp hebben we in 2022 ook weer op veel manieren aandacht kunnen vragen voor onze strijd tegen bekrompenheid! We hebben mede dankzij een overweldigende inzet van al onze vrijwilligers bij vrijwel alle grote (en ook veel minder grote) pride-evenementen en pride-walks meegedaan. We hebben mee mogen werken aan het organiseren van een evenement van het COC. Als kers op de taart hebben we dit jaar met een eigen boot mee mogen varen in de Utrecht Pride. Alles om aandacht te vragen voor het nog altijd te grote probleem van geweld tegen mensen uit de regenbooggemeenschap.

In 2022 hebben we ook gekeken naar nog meer laagdrempelige manieren om hulp te bieden. We ontvingen namelijk berichten dat de hulp die we bieden in sommige gevallen te overweldigend voelt en een te grote stap is voor slachtoffers om te nemen. Dat willen wij absoluut niet! Wij willen juist een schouder en luisterend oor kunnen zijn. Een heel laagdrempelige stap voor slachtoffers om hun verhaal te kunnen doen bij mensen, ervaringsdeskundigen, die weten waar je doorheen gaat. Daarom zijn we gestart met het inzetten op de #belbas, een nog laagdrempeliger manier om hulp te bieden aan mensen die te maken krijgen met geweld of discriminatie! Dat gaan we ook verder uitzetten in 2023.

Ook in 2022 is onze roep en strijd tegen bekrompenheid nog actueel en nodig. Daarom zullen we ook in 2023 alles blijven doen wat wij kunnen om ons steentje bij te dragen. We hopen vooruitkijkend naar 2023 natuurlijk van harte dat onze hulp op geen enkele manier nodig is. Maar dat zal voorlopig helaas nog een utopie zijn. Daarom zijn wij er ook in 2023 nog gewoon om iedereen uit de regenbooggemeenschap te helpen als zij te maken krijgen met geweld of discriminatie. In 2023 zullen we in ieder geval nog meer inzetten op goede samenwerking met Roze in Blauw. Ook gaan we kijken met welke

andere organisaties we kunnen gaan samenwerken om een nog grotere vuist te maken. We onderzoeken de mogelijkheden en zetten in op het organiseren van een pride-evenement in Haarlem. Daarnaast zullen we natuurlijk weer bij zoveel mogelijk pride-evenementen in het land met een afvaardiging aanwezig zijn. Daarbij gaan wij er ook in 2023 weer voor om met een boot mee te varen in de Utrecht Pride.

Elk geval van discriminatie of geweld tegen mensen uit de regenbooggemeenschap, is er één te veel. Zo lang het nodig is, zullen wij ons blijven inzetten voor de regenbooggemeenschap en tegen geweld en discriminatie. Totdat iedereen zichzelf kan zijn zonder bang te hoeven zijn om die reden mishandeld of uitgescholden te worden. Wij blijven de vuist maken tegen bekrompenheid!

Het Bestuur van de Dusty Foundation

Bas
Remco
Daniel

Kruisweg 40
2011 LD Haarlem
www.dustyfoundation.nl
info@dustyfoundation.nl
+31 6-29 52 57 20

